

Lad Vide

142

LUDVIG'S PILGRIMSFÆRD

HALELUDVIG! Til Skt. Ludvigs ære er der nu kommet en pilgrimsrute. Ved at følge denne færd vil man opleve historiens vingesus og opleve nogle af de bedrifter Skt. Ludvig har bevidnet gennem tiden.

Det første stop er pynten ved søen, hvor han overværede amazone-krigerne som under et ritual, blev angrebet af en hær af orker. Begge parter forlod kampen uden dødsfald. Det var et sandt mirakel!

Det andet stop finder du i Rosenlunden ved minen på det sted hvor rygterne påstår, at det tidligere Engstad lå engang. Her genopstod Ludvig 3 gange efter at have reddet Skovpasset fra Pestilens som han uselvvisk ofrede sig for, i håb om at sikre Skovpassets overlevelse. (Redaktion tænker, at man måske skulle undersøge blodet på skiltet fra Engstad? Kunne det være Skt. Ludvigs blod fra hans opofrelse? Er det et tegn fra guderne om at Skt. Ludvig skal indlede en ny ære og genrejse Engstad fra ruinerne?)

Det tredje stop er Ludvigs gravsten. Stenen blev opsat efter han endnu engang ofrede sig i kampen mod Vampyr fyrsten som forsøgte at dræne Skovpasset for blod. Ludvig sørgede for, ved sit offer, at vende kampen hvilket gjorde det muligt at besejre vampyren. Haleludvig!

Det sidste stop er Ludvigs alter, der befinder sig ved Hospitalet M.I.A. foran Fasanborg. Her kan man engang imellem fornemme Ludvigs tilstedeværelse og bringe donationer. Hvis man har besøgt alle fire steder på ruten, belønnes man med en dråbe af Ludvigs blod, som ligger ved alteret.

ER LUDVIG DØD?

Som alle ved, kræver det at man er død, før man kan blive udnævnt til helgen. Når man tænker på hvor mange gange Skt. Ludvig har ofret sig selv, må man vel konkludere, at den levende Ludvig som er at finde i Skovpasset enten er fuser eller et offer i et udspekuleret svindelnummer. Uanset hvad så bør skt. Ludvigs tilbedere overveje om de bør slå Ludvig ihjel engang for alle, så de på rette vis kan tilbede deres helgen, som en rigtig helgen.

DVÆRGENE KOMMER

Rygterne vil vide at tre gamle, vise dværge fra Sølvbjergene er på vej mod Skovpasset for at hjælpe borgerne i kampen mod Intethedens Skygger. Deres indgående og detaljerede viden om Solhammeren, Stjernevandet og Uressen, samt hvordan disse skal håndteres og bruges, er de villige til at dele med alle som har interesse i denne viden. Vi ved at Dværgene indlogerer sig på Den Sidste Søster kl. 19.00, så måske er du heldig at finde dem der.

INTETHEDENS SEJR ER NÆR

Mosekonen undrer sig over, at ingen er i gang med ritualet som hun har opfordret borgerne i Skovpasset til at udføre. Den lysende boks som dukkede ved søens bred i aftes, indeholdte en unik opskrift på et magisk ritual der kan beskytte Skovpasset. Men hvad skyldes denne mangel på interesse? Er folk dovne og ligeglade? Eller er sandheden en ganske anden, nemlig at den lysende boks er faldet i hænderne på Mortifex som støtter og samarbejder med Intetheden og nu vil gøre alt for at Skovpasset går under?

Mosekonen vil gerne betone vigtigheden af opskriften på ritualet og derfor vil hun indsætte en lygteemand til personligt at aflevere ritualet til interesserede borgere, så ritualet kan gennemføres.

Hun har fortalt Lad Vide, at lygteemanden vil stige op af søen kl. 20.00 og derfra begive sig mod Skovpasset. Det er vigtig at lygteemanden bliver beskyttet, for skulle ritualet falde i Mortifex kolde hænder vil beskyttelsen af Skovpasset fejle.

Hvordan Intetheden til stadighed påvirker Skovpasset er en gåde, men man kunne frygte, at Urkraften som er Skovpassets naturlige værn mod Intetheden er begyndt at blive svækket. Hvad denne svækkelse skyldes vides ikke, men det bliver måske nødvendigt, at give Urkraften sin styrke tilbage. Måske magiske ritualer og religiøse ceremonier kan afsløre Urkraftens hemmeligheder og finde årsagen bag de sære fænomener vi oplever for tiden?

Endnu engang har Skovpasset brug for sine helte og redaktionen sætter sin lid og håb til, at de leve op til deres ry.