

Lad Vide

Special AMAZON Edition

MÆND OG AMAZONER

Lad Vide havde den udsøgte fornøjelse, at snakke med selveste General Kitiana fra Amazonerne. Denne stolte kvinde fremlagde et tydeligt billede af, hvordan Amazonerne ser mænd, og Lad Vide fik alle de vigtigste detaljer ud af hende.

Mænd ifølge Generalen, er jo stærke, så derfor er det deres plads i Amazonernes samfund, at arbejde i marken og kvindernes privilegium, at plukke høsten af mændenes frugter. Især fra vinmarkerne hvor den dejlige Amazone-Amarone vin bliver dyrket. Dette er også den primære afgrøde. Det er kun de bedste mænd der bliver udvalgt til at føre Amazonernes stolte slægt videre, resten bliver smidt væk som usle dyr, når de er slidt ned.

Sex er så vidt Lad Vide kan forstå, en uhyrlig vigtig del af Amazonernes tilværelse (de talte i hvert fald ikke om andet hele aftenen). Og de nyder ofte, at tage deres hårdtarbejdende mænd når det passer dem, uden respekt for mændenes behov og følelser. Kamp, gerne med svie og smerte involveret, er ifølge Generalen et perfekt forspil og Lad Vide var endda vidne, til en fabelagtig demonstration, hvor to kæmpende Amazoner indtog gulvet i kroen Fækalên og tævede løs på hinanden og interieret. Denne forspilsovisning sluttede med kram og håndtryk og en tydelig anerkendelse af begge parter, om end Generalen tydeligvis vandt og bevarede sin position i hierarkiet. Om der efterfølgende blev fundet velegnede kandidater blandt de tilstedeværende mænd, hvis glæde og ophidselse over kampen ikke kunne skjules, vides ikke.

Så kort og godt, kære læser. Amazonerne baserer deres samfund på undertrykkelse af mandlige sex-slaver, et ukontrolleret forbrug af vin og brutal vold, alt sammen skjult i en smuk blanding af småt, tætsiddende lædertøj, skarpe våben og et farligt temperament..

FORRINGELSE AF GENER

Lad Vide så til med stor forundring, da en af Amazonerne flettede fingre med intet mere ringe, end en hobbit på Fækalên i nat. Det er vores opfattelse, at Amazonerne netop værner meget om, hvem der har retten til at føre slægten videre, men som beviset tydeligt afslører, så er der undtagelser der bekræfter reglen. Fremtiden vil vise om der også er plads til hobbit-amazoner (hobazoner?), i det kvinde-dominerede samfund..



Ugens "Spalte 2 Amazone" Zema, foretrækker altid to sværd frem for et. "Jeg elsker at have hænderne fulde" udtaler den smukke og farlige skønhed.

Blå Aske?

Det er kommet Lad Vide for øre, at Amazonerne skulle have "Blå Aske". Ingen ved dog, om der er tale om en vigtig magisk artefakt eller en stakkels mandlig slave. En ting er dog sikkert; Amazonerne holder tæt og vil intet fortælle om den mystiske "Blå Aske". Ønsker du mere information om dette emne, kære læser, så er du velkommen til selv at opsøge Amazonerne. Vi tør ikke...