

# Lad Vide

149

## KORT NYT

- ❖ Rofus' ceremoni bliver afholdt i aften kl. 21.00 nede ved søen, hvor et skib med lys sendes ud på vandet, mens der bliver spillet musik. Alle er respektfuldt velkomne.
- ❖ MacAllister har afsløret overfor Lad Vide, at grunden til at han forsvandt var for, at finde ud af, om dusøren ville blive betalt, men også for at få ro til en vigtig opgave, som var afgørende for Skovpassets fremtid. MacAllister undskylder hvis nogen blev kede af det. Lad Vides redaktion bemærker dog, at MacAllister ofte er formodet død og at det altid har været Grev Guldtand, som trofast har indrykket hans dødsannonce. Derfor har redaktionen besluttet ikke at orientere borgerne om MacAllisters fremtidige dødsfald. Man kan kun råbe "ulv" så mange gange..
- ❖ Shi's sjæl er vendt tilbage i trygge hænder. Husk, at det ikke er denne gyldne statue som skal stjæles, men den anden, hvad det så er for en.
- ❖ Den Falske Hertuginde fik sin vilje da hun i formiddags lukkede hele Markedspladsen. Efter en skummel underhånds aftale lykkedes det hende dog at slippe af sted med livet i behold. Lad Vide frygter at det ikke er det sidste vi har set til Den Falske Hertuginde.
- ❖ De Asetroende afholder et stort blot til Odins ære kl. 20.00 ved de Asetros kirke bag Skjoldheim. Alle er velkomne med deres egne offergaver til blotet.
- ❖ Storfyrsten vil gerne fejre sin udnævnelse og byder derfor på gratis drikkevarer og en snak om borgernes problemer til alle på kroen "Den Sidste Søster" kl. 22.00. Han understreger desuden, at han ikke har lovet at han vil slå Gråblod ihjel, men opfordrer ham til at komme forbi og få en øl og en snak.
- ❖ Tyvelauget vil gerne offentligt anerkende evnerne hos en unavngiven tyv, som har dirket låsen op i et hus bevogtet af 7 vagter, uden at blive opdaget. Byttet på 1100 Korint var helt sikkert motivationen for så dristigt et kup! Men hvem er tyven?

## GOLDEHEKSEN BESEJRET

Efter en voldsom kamp mod Skyggerne, dukkede deres herre, Goldeheksen op, og mødte sit endeligt foran Goldebanens skarpe blad. Det sagnospunde våben blev helt modigt båret af "Smede-Orken". Skovpasset er reddet for denne gang..

## KORT NYT

- ❖ Trillia er atter kommet til til Skovpasset og tilbyder sine evner som syerske. I kan finde hende på det Frie Marked, hvor hun broderer og syer i stof og skind.
- ❖ Et overflødigshorn er fundet og ejeren kan hente det ved Porrealléen mod dusør. Bønderne ved Porregården har haft det hele dagen og ved ikke hvad de skal gøre med det.
- ❖ Rygterne vil vide at Morgana og James Blackwood har været hinanden utro. Gaia og Jack fortæller at utroskaben skulle være sket lørdag eftermiddag.
- ❖ Sharman Sjaja fortæller at Højpræsten fra Elearri, der har groft har forudrettet ham, har sagt undskyld og kysset hans fod. Efter sigende skulle vedkommende have været forbi Lad Vide og offentligt undskyldte, men det har personen ikke.
- ❖ Skyggemesteren påstår at Fyrstinde Svanhilda Vom Hügel kender Gråblods rigtige identitet. Hvem er Skyggemesteren?

**Lensherrens  
Lotteri**

Der var 10 deltagere ved denne sæsons  
lotteri og vinderen er...

**Skelmark**

som har vundet

**1165 Korint**

Bliv rig på et øjeblik!