

Lad Vide

148

GRUPPEPORTRÆT: SKIBET MEDUSA

Portræt vundet af Johannes MacArthur i Lad Vides skrivekonkurrence.

Når man ser skibet "Medusa" ser man en stærk fregat, der går 13 knob i timen. Det er et skib med 3 master og en havfrue i front. "Nogen tror vi er pirater, men i virkeligheden er vi kaprere" udtaler Otto. "Vi kaprer altså skibe og tager deres handelsgods." tilføjer Johannes.

Skibet Medusa er et hårdt, men fair skib ledet af Kaptajn Sebastian Bellgrave (også kendt som "Slagteren fra Burbados"). Besætningen er karakteriseret af deres loyalitet til hinanden, deres fællesskab omkring James d. 3. og 8., og deres mange spændende historier om Taikaland.

Besætningen består af seks sømænd, der hver især er lidt at sige om; Johannes MacArthur, en dedikeret og modig mand, en god skytte og stolt Jakobit. Volmar med k, den stærke våbenmester, som har en ordentlig hammer. Otto von Mygstein, som er en rigtig kvindebedærer, med det flotteste overskæg og en stor handelsmand. Han er personen som opfandt konceptet "bland-selv-pølser" og "sushi". Kaptajn Sebastian Bellgrave, ret ligeglad, god kammerat og dygtig sømand. Phlint, yngste mand, kahytsdreng, opfinder. en rigtig rundetrunte, glad for skydevåben. Hans Kok, en dygtig kok med et stærkt temperament; så stærkt at han har smidt 2. styrmanden overbords. Skibet Medusa søger derfor en ny 2. styrmand, gerne en med erfaring og som ikke er en røv.

SKOVPASSET SEJRER MOD SKYGGERNE

Uressen blev for kort tid siden samlet af dværgene, hvorefter Ork-smeden og hans lærling fik lov til at smede "Goldebanen". Flere borgere udtrykte forvirring over at man ikke havde spurgt Smeden Veulf, som altid har været der for Skovpasset. Men eftersom det var Dværgene, som var i besiddelse af Solhammeren, var det netop dem, som havde kraften til at gennemføre smedningen.

En af dværgene udtaler efterfølgende: "Processen virkede forhastet, det gik alt for stærkt, men skyggerne forsvandt jo." Desværre dukkede Skyggernes herre, "Goldeheksen", aldrig op til den endelige kamp. Rygtet siger at han nu går blandt borgerne i Skovpasset. Snart vil hans mørke opsluge alt.

NY LEDER AF ADELSRÅDET

Storfyrste Gorm Den Unge er blevet udnævnt til leder af Adelsrådet og dermed får han også ærestitlen af "Storfyrste".

Den nye leder har store visioner for Skovpasset og ønsker at ændre væsentlige dele af magtstrukturen i området. De tiltag som Lad Vide umiddelbart er blevet bekendt med er, at hver by får sin egen "Tryghedsrepræsentant", som skal sikre at borgerne har det godt og føler sig trygge. Derudover genindføres Borgerbrevene, dog i form af en såkaldt Borgerliste, hvor hver adelige kan registrere borgere og dermed indkassere Korint alt efter deres adelstitel.

Storfyrsten har desuden lovet at nakke Gråblod en gang for alle.

BORGMESTEREN TRÆDER I KARAKTER

Borgmesteren har fået en adelstitel i gave som Greve af en ukendt person, men han valgte dog med stålfast vilje, at rive adelsbrevet over til stor applaus ved Borgerrådsmødet. Han proklamerede at han ikke kan købes af adelen.

På samme møde blev der ratificeret et nyt lovforslag, som effektivt betyder at Borgerrådet tager loven i egne hænder. Dette gør de med en ny Borgerlov, hvilket betyder at det nu er borgerne selv der holder Skovpasset sikkert.

Hver gruppering i Skovpasset har desuden ret til en repræsentant i Borgerrådet og i den nyoprettede Borgermilits. Rådet har i den forbindelse udnævnt Dante Omerta som Borgerdommer og Rolf som Militsrepræsentant.

Fyrstinde Svanhilda roser borgernes vilje til, at bakke op om hinanden og løse deres interne stridigheder.

Lad Vide er dog bekymret, for med Borgerrådets afgørelse har Borgmesteren fået mere magt end nogensinde. Han står ikke til regnskab overfor Lensherren, som Adelsrådet gjorde, og han handler derfor på egen hånd med en stor hær af fanatiske følgere der dækker hans ryg. Spørgsmålet er om Borgmesteren kan blive Skovpassets næste enevældige hersker?